

Σχέδιο συνέντευξης STADIUM

1. Γιατί να εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά;

Θα σας το πω με ένα απλό παράδειγμα, από έναν πρόσφατο κορυφαίο αγώνα ποδοσφαίρου. Η Τσέλσι έκανε την έκπληξη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, ενώ είχε μείνει με 10 παίκτες κι έχανε με 2-0 από την Μπαρτσελόνα μέσα στην Ισπανία. Απέδειξε πως όλα είναι δυνατά για μια αποφασισμένη ομάδα. Αυτό πρέπει να γίνει η Ελλάδα. Αποφασισμένη ομάδα η οποία από αυτσαίντερ θα καταφέρει να «γυρίσει» το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να κάνει η ΝΔ, αυτό μπορεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν λέμε ότι μπορούμε διαφορετικά, το εννοούμε. Η ανάπτυξη και η ελπίδα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

2. Εσείς πέρα από υποψήφιος βουλευτής, είστε και προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά οπότε μόνο καλά λόγια θα πείτε...

Πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς με τιμά εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη φιλία του, έχοντας κοινή καταγωγή και οι δυο από τη Μεσσηνία. Δεν λέω όμως καλά λόγια που δεν τα πιστεύω, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Έχω ζήσει τον Αντώνη Σαμαρά σε όλες τις φάσεις της πολιτικής διαδρομής του. Ξέρω την ηθική του, τις ιδέες του, τις ικανότητές του και την αποφασιστικότητά του. Αυτό που λέει θα το κάνει, ο κόσμος να χαλάσει. Το πλήρωσε ακριβώς αυτό αλλά να που τώρα η Ελλάδα έχει ανάγκη ακριβώς αυτόν τον εθνικό ηγέτη. Έναν Πρωθυπουργό που θα κρατάει το λόγο του και θα δίνει μάχες στα ίσα.

3. Υπονοείτε ότι οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις της χώρας με τους δανειστές της δεν έγιναν όπως θα έπρεπε;

Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, όπως και στο ποδόσφαιρο. Η νίκη είναι νίκη και η ήττα είναι ήττα. Λοιπόν δεν χωρούν μισόλογα εδώ. Η Ελλάδα ηττήθηκε, εκπροσωπούμενη από τους κυρίους Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου. Τώρα αν δεν ήξεραν, αν δεν ήθελαν, αν δεν μπορούσαν, κάποια στιγμή αυτά θα τα βρούμε για λόγους ιστορικούς και όχι μόνον. Το θέμα τώρα είναι, η Ελλάδα να αποκτήσει σταθερή και στιβαρή ηγεσία που θα μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι διαπραγματευόμενη προς το συμφέρον του Ελληνικού λαού και όχι εναντίον του Ελληνικού λαού.

4. Αν δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς θα πει «ναι» σε κυβέρνηση συνεργασίας;

Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει τη γλώσσα της ειλικρίνειας και της αλήθειας. Λέει ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία. Για αυτό ζητάμε ισχυρή εντολή για να έχουμε καθαρή λύση διακυβέρνησης. Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ούτε με οργανωμένα συμφέροντα, ούτε με λαμογιές. Έχουμε πρόγραμμα εξόδου από την κρίση και για να το εφαρμόσουμε ζητάμε την εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού.

5. Σας ανησυχούν οι άλλοι ένοικοι της κεντροδεξιάς «πολυκατοικίας»;

Οι πολίτες δεν είναι πρόβατα για να υποτιμάει ο καθένας τη νοημοσύνη τους. Όσοι στήνουν αναχώματα στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως δεκανίκια του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια.

6. Το ίδιο θα λέγατε και για τη Χρυσή Αυγή;

Η Ελλάδα έχει θρηνήσει 1.000.000 θύματα από τους Ναζί. Θα ήταν εθνικά ταπεινωτικό να μπουν οι νοσταλγοί του Χίτλερ στην ελληνική βουλή.

7. Είστε άνθρωπος του αθλητισμού. Πιστεύετε ότι ο αθλητισμός έχει μέλλον μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης;

Αγαπώ τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο, το οποίο και υπηρέτησα από θέσεις ευθύνης, τόσο στην ΕΠΟ και την UEFA, όσο και ως Πρόεδρος της ΠΑΕ Αιγάλεω. Τα αθλητικά ιδεώδη γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας, την οποία πρέπει να σεβαστούμε και να αναδείξουμε. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στον αθλητισμό καθώς είναι πηγή δύναμης και αυτοπεποίθησης, φορέας αξιών και πυλώνας ανάπτυξης. Με όραμα και πρόγραμμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις 7 Μαΐου ξεκινάει πολιτικές εξορθολογισμού και ενίσχυσης των υποδομών του ελληνικού αθλητισμού. Καθημερινό σύνθημα πρέπει να είναι το «πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, πιο τολμηρά, πιο ψηλά!».

8. Τι σας λένε οι πολίτες που καθημερινά συναντάται στη Β Αθήνας;

Να βάλουμε τα δυνατά μας και να αλλάξουμε όλα όσα πλήγωσαν τους Έλληνες.

9. Και εσείς τι τους απαντάτε;

Μπορούμε να είμαστε Περήφανοι Ξανά! Υπάρχουν όμως «τρεις» προϋποθέσεις για αυτό. Δουλειά. Δουλειά. Δουλειά. Για αυτό και όλοι οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να τελειώνουμε με τις ίδιες και τις ίδιες μοιραίες επιλογές προσώπων και να δοθεί η δύναμη σε νέα, άφθαρτα και άξια πρόσωπα να υπηρετήσουν την κοινωνία.