

## «Περήφανοι Ξανά», Έλληνες!

Ο Μαρκ Τουέιν έλεγε πως καλοί τρόποι είναι να συμφιλώσεις τη μεγάλη ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου, με τη μικρή ιδέα που έχεις για τους άλλους. Οι καλοί τρόποι όμως είναι μεταξύ φίλων και ανθρώπων που εμπιστεύεσαι.

Όταν κάποιος σε στριμώνχουν και σου βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο, δεν είναι φίλοι. Εταίροι, μπορεί. Σίγουρα όμως δεν είναι φίλοι. Οι δανειστές μας δεν μεταχειρίστηκαν την Ελλάδα με καλούς τρόπους. Έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, την ίδια στιγμή που έχουν απαξιώσει στη διεθνή κοινή γνώμη την Ελλάδα.

Σαν Έλληνα, αυτό με πονάει. Δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση η πατρίδα μου. Η συνεισφορά της διαχρονικά έχει υπάρξει πολύ πιο σημαντική από τις σημερινές αδυναμίες της. Δεν αναφέρομαι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, που είναι το μεγάλο και το αυτονόητο. Αναφέρομαι και στον νέο Ελληνισμό. Η επανάσταση του 1821 διαμόρφωσε την Ευρώπη των Εθνών οδηγώντας στην κατάρρευση της Ευρώπη των αυτοκρατοριών. Η συμμετοχή μας και οι θυσίες μας στον Α και Β Παγκόσμιο Πόλεμο διαμόρφωσαν την Ευρώπη των Λαών. Μέσα από αυτό το αίμα ξεπήδησε η ιδέα για μια Ενωμένη Ευρώπη, με δημοκρατία, αλληλεγγύη και ελευθερία.

Αν κάποιος σήμερα δεν υπηρετεί αυτό το όραμα των πρωτεργατών της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, αυτός δεν είναι η Ελλάδα. Είναι αυτοί που πασχίζουν να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας προς τα πίσω και να ακυρώσουν τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν στην Ευρώπη και με τη μεγάλη συνεισφορά του ελληνικού λαού.

Ο κλήρος έχει πέσει για άλλη μια φορά στην Πατρίδα μου, να υπερασπιστεί την ελευθερία και τον πολιτισμό. Κι αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις αν έχεις μικρή ιδέα για τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι.

Στις 6 Μαΐου η Ελλάδα ξαναγίνεται περήφανη. Με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, οι Έλληνες γινόμαστε Περήφανοι Ξανά. Οπότε εταίροι και άσπονδοι «φίλοι» να ξεχάσουν τους τρόπους, που είχαν μάθει μέχρι σήμερα. Τώρα θα τα πούμε στα ίσα....